
BIG's Nieuwsbrief 2008_02 (Nederlandstalige Versie)

Inleiding:

Wist je dat er een website bestaat die een lijst van 1,000 plaatsen heeft die je moet zien voor je sterft? Klinkt bekend in de oren, he? De eerste website die in me opkomt is: <http://www.challenge-big.eu/> . Natuurlijk kennen we 1,000 plaatsen die we willen bezoeken voor we sterven. De link van een website, ja er is echt ook nog een andere, (<http://www.1000beforeyoudie.com/>), naar de andere (<http://www.challenge-big.eu/>) werd gelegd door ons Spaans lid Caudio MONTEFUSCO. Hij heeft zijn BIGhart op de juiste plaats. Toen zijn de Vlaamse BIGen fietste tijden de laatste bijeenkomst gaven een aantal landgenoten en BIG leden aan dat er in Barcelona straten zijn die langer en steiler zijn. Waarom zijn dat geen BIGen? Hij antwoordde: "Omdat de Ronde van Vlaanderen er niet over komt. " Hier komt een nieuwe nieuwsbrief die all onze BIGharten vervult met nieuws over onze dierbare BIG challenge.

Inhoudsopgave

1. TOP3 BIG nieuws.
2. De BIG is online !
3. Over een BIG.
4. Afsluiting.

1. TOP3 BIG news.

TOP 1: Meer DAN 1,000 BIG leden

Op 15 april hebben we ons duizendste BIG lid mogen verwelkomen. Ons vijfhonderste lid was de welbekende Belgische professional Kurt van de Wouwer, dus hebben we geprobeerd om ook een beroemde professionele wielrenner als duizendste lid te hebben. En we zijn zeer blij dat Michael Boogerd positief gereageerd heeft op ons verzoek. Dus hier is ons duizendste lid zoals je hem misschien al gezien hebt. Michael heeft nog een heel aantal andere activiteiten, maar ik denk dat wanneer hij het minder druk heeft, hij mettertijd zal zien dat de BIG voor hem nieuwe fietsuitdagingen in petto heeft.



TOP 2 BIG toename!

De B.I.G challenge is blij te zien dat het aantal leden zo snel toeneemt::

- | | |
|---------------------|------|
| • 634 op 1 januari | |
| • 826 eind januari | 198 |
| • 894 eind februari | 68 |
| • 974 eind maart | 80 |
| • 1028 eind april | 54 |
| • 1100 eind mei | 72 + |

472 nieuwe leden in 5 maanden !

Dus bijna 500 bijkomende leden in 5 maanden. Een ongelofelijke toename in aantal. Dit is hoofdzakelijk te danken aan onze nieuwe website, maar vele van de ouderen leden hebben nog niet ingelogd op de nieuwe website. Ze denken nog steeds dat ze hun jaarlijkse claims op het einde van het jaar moeten doorsturen zoals de vorige jaren. Maar nee, nu kan je je successen het jaar door claimen en je hebt veel nieuwe informatie en foto's, dynamischer en bruikbaar, elke dag.

Noot: Als je niet inlogt als een lid, met gebruikersnaam en paswoord, blijf je een bezoeker met beperkte toegang tot een aantal pagina's en je kan je claims en foto's niet doorsturen. Als je inlogt kan je al deze dingen altijd doen.

Als je 10 euro per jaar betaalt word je een betalend lid en hebt je de mogelijkheid om naar de pagina's met grafieken te kijken, de rankings van het huidige jaar, per land, per leeftijdsgroep, de topografische kaarten, je eigen foto's en binnenkort je persoonlijke kaart. Als je investeert in het BIG comité, word je een VIP en zal je de mogelijkheid hebben nieuws te schrijven op de homepage. Aarzel je niet om je op de beste plaats naar je eigen wens te positioneren. De uitdaging is er voor jou.

3: BIG veranderingen?

Zoals je weet hebben we net een grote reorganisatie van onze dierbare lijst van 1,000 beklimmingsgebieden gehad. Daarom gaan we nu geen grote veranderingen meer doorvoeren en we hebben onze lijst van 1,000 BIGen omgedoopt tot "Superlijst". Het is de moeder van alle lijsten met beroemde beklimmingsgebieden. Betekent dit dat we nu een vaste lijst hebben? Neen, dat is ook niet het geval. We zullen nog veranderingen kennen dankzij de punten die gemeld worden in het nieuwsgedeelte: (<http://www.challenge-big.eu/news.htm>).

- Veranderingen dankzij problemen met de beklimmingsgebieden zoals die voor BIG 732: Monte Camoscio. Verhoogd gevaar en wegblokkade door het werk in de steenfabriek die vallende stenen veroorzaakt. En het feit dat er meer en meer "verbodsborden" zijn. De Italiaanse GIOs zijn al gevraagd een opvolger te vinden.
- Veranderingen zoals voor BIG 244: Puy-de-Dôme. Er zijn plannen om de huidige weg te vervangen door een spoorweg dus de beklimmingsgebieden zal niet langer mogelijk zijn. De plannen zouden klaar moeten zijn tegen 2012, dus gat de veranderingen niet in de komende jaren plaats vinden. Let er wel op dat de Puy-de-Dôme alleen beklommen kan worden tussen 7 en 9 uur 's morgens op woensdag en zondag. Maar voorlopig blijft de Puy-de-Dôme natuurlijk in onze lijst.
- Veranderingen door nieuws: klimmen die in professionele wedstrijden opgenomen worden, het mediatieke criterium. De verslaggeving van professionele wedstrijden hebben recentelijk twee indrukwekkende klimmen opgeleverd. Tirreno-Adriatico had een verschrikkelijke aankomst in Montelupone op een 1,800 meter lange 20% klim. De Ronde van Romandië had een typische kasseiklim in Fribourg, Côte de la Lorette genaamd. Deze twee klimmen zijn niet in onze superlijst maar zouden erin kunnen komen moest er op een dag een Zuiditaliaanse of Jura-Zwitserse klim weggehaald worden. Op dit moment denken we er nog niet aan dat deze veranderingen plaats gaan vinden.

Noot: Het aantal veranderingen in de Superlijst zal heel beperkt zijn en zal aan strikte regels moeten voldoen! Dit jaar, bijvoorbeeld is er alleen een verandering voorzien voor Big 732: Monte Camoscio.

TOP 2: VIP nieuws.

Sommige zogenaamde VIP leden, leden, uit verschillende landen, die heel wat voor de challenge doen of gedaan hebben, hebben de mogelijkheid gekregen nieuws op de BIG wegpagina's te zetten. We hopen dat deze verandering je diverser nieuws vanuit verschillende oogpunten brengt. Ik heb al mijn eerste nieuwtje voor je geplaatst. Heb je het gezien ? En ben je benieuwd wie deze mensen zijn ? Kijk op: <http://www.challenge-big.eu/news.htm>.

TOP 3: BIG Bijeenkomsten, bijeenkomsten, bijeenkomsten en bijeenkomsten

Ik hoop dat je het nog niet zat bent met onze artikels over BIG bijeenkomsten. Hier is een beetje information over de BIG bijeenkomsten:

- Eerst en vooral een korte terugblik op de BIG bijeenkomst die in Vlaanderen doorging. Je kan de feedback van de leden die deelnamen, de toespraak van onze Voorzitter en een heleboel foto's terugvinden op: <http://bigascensions.free.fr/rendezvous/flanders/flanders2008.htm>.
- Twee spontane initiatieven voor **2008** zijn voorgesteld door Etienne MAYEUR en Gabór KREICSI ! Dit zijn geen officiële BIG bijeenkomsten en worden daarom "**Kruispunten**" genoemd aangezien dit twee initiatieven zijn waar de wegen van de BIGleden zich kunnen kruisen en waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Er is geen officieel programma en Etienne MAYEUR en Gabór KREICSI zorgen niet voor de accommodaties, maar zij kunnen je wel suggesties geven. De rest moet je zelf organiseren.

Het Kruispunt van Etienne MAYEUR is gelegen in Sion (Zwitserland) en die van Gabór KREICSI in het Matrasgeberte (Slovakië/Hongarije). Heb je interesse ? Dan kan je zien wie ook interesse heeft en wie komt en welke BIGen beklommen zullen worden op: <http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/sion.htm>.

- De **BIG bijeenkomst voor 2009** zal in het Allgaugebete plaatsvinden bij de Duits-Oostenrijkse grens en zal zeker 4 dagen duren. Wat heb je het liefst ? Eind mei (Onze-Heer-Hemelvaartdag) of begin juli (begin van de zomervakantie) ? Ga naar ons forum en geef je mening en laat ons weten als je van plan bent te komen en ons voor deze gelegenheid te ontmoeten: <http://big-forum.forumsmotion.com/plans-2008-f22/allgau-tyrol-2009-t148.htm>
- En, last but not least, vragen we je mening al omtrent de **BIG bijeenkomst in 2010**. Ja, 2010! Deze BIG bijeenkomst zal plaats vinden in Engeland, in het Lake and Peak district om precies te zijn. Je kan de suggesties van Kevin SPEED al lezen op <http://bigascensions.free.fr/rendezvous/lakedistrict/lakedistrict2010.htm>

Als je je mening of suggesties wil geven kan je Kevin SPEED mailen op: kevinandruth@speed3146.fsnet.co.uk

2. De BIG is online.

We hebben een blik geworpen op de website van de tweede : Eric Lucas. Dus is het nu tijd om eens te kijken naar de website van onze huidige nummer 1: Etienne MAYEUR (<http://users.skynet.be/bicycledream/>)

Er is een overzicht van 1908 tot 2008 met al zijn reisverhalen. Volg de link "Qui suis-je ?" op zijn webpage.

Etienne antwoordde op het Forum op de vraag dat voor hem zonder twijfel de hele BIG challenge geweldig is. Het gaf hem de mogelijkheid om de vier hoeken van Europa en de aarde te doorkruisen. Het opende zijn ogen op schitterende landschappen en andere culturen dan de onze. Zoals je kan lezen, heeft ook Etienne zijn BIGhart op de juiste plaats. Wanneer je de link "Voyages" op zijn webpage volgt kan je met hem naar de Verenigde Staten ("Etats-Unis"), Himalaya, Zuid-Afrika ("Afrique du Sud"), Zuid Amerika ("Amérique du Sud") en de Noordkaap ("Cap du Nord") reizen.



Etienne op de Chacaltaya (5350 m) in Bolivia 1998

De reizen van Etienne geven suggesties voor de 50 beklimmingen in Zone 12 (De rest van de wereld). Laat me je er aan herinneren dat deze 50 beklimmingen nooit zullen worden aangeduid door de keuze van het BIG comité, maar het is een vrije keuze van elk lid. Merk wel dat de volgende beperkingen gelden:

- a) Bij deze 50 beklimmingen moeten er 10 in Azië, 10 in Afrika, 10 in Oceanië, 10 in Noord-Amerika en ten slotte 10 in Zuid-Amerika zijn.
- b) Zij moeten altijd een gemiddelde hoogte hebben die de 500 m hoogteverschil overschrijdt (dus 25,000m voor de hele series amen)
- c) Het lid dat een nummer van 951 tot 1,000 (Zone 12) registreert, moet deze absoluut melden met de naam van de beklommen hellingen en het hoogteverschil.

Terug naar Etienne. Hij heeft 50 beklimmingen in Zone 12 en is samen met Eric LUCAS het enige lid met een BAG statuut. Wat, je hebt nooit gehoord van het BAG statuut ? BAG geeft onder ander aan dat Etienne een Avontuurlijke fiets-klimmer is. Wel, als je bekijkt waar zijn reizen hem gebracht hebben, kunnen wij het daarmee niet oneens zijn! BAG wil ook zeggen dat Etienne BIGen in 20 verschillende landen heeft beklommen en op 3 of meer continenten buiten Europa (Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika en Azië in het geval van Etienne) en dat het niveau 10 heeft bereikt. Niveau 10 wordt bereikt wanneer je 500 of meer BIGen uit de Superlijst hebt beklommen.

Nogal indrukwekkend, vind je niet ? Wel, kijk eens naar de BIGen die hij heeft beklommen. De lijst gaat maar door en gaat maar door tot 724 BIGen tot nu toe. En denk je dat dat alles is ? Oh nee, Etienne heeft ook de hoogste berijdbare pas, de Kardun La in Noord India gereden. De pass is 5,606 meter hoog! Het is letterlijke adembenemend wanneer je zo hoog fietst. Het is een 40 km lange beklimming met ongeveer 2,000 hoogtemeters die moeten overwonnen worden. Dat is nogal een inspanning op deze hoogte. Voor Nederlandstaligen kan alles over deze reis gelezen worden maar de anderstaligen kunnen naar de foto's van deze pas kijken op: <http://home.zonnet.nl/harms15/index.html>. En als je geen Nederlands kan, kan je op de link [Himalaya](#) klikken.

En nu coordineert Etienne een kruispunt zoals je kan lezen in de nieuwsgedeelte in Zwitserland. Hij is dus ook erg bezig met de challenge.

Noot: De BIG challenge heeft een paar regels zoals je kan lezen in dit hoofdstuk. Je kan ze terugvinden op: <http://www.challenge-big.eu/rules.htm>. Of kijk naar de Nieuwsbrieven 02 tot 05 van 2005 of 01 tot 04 van 2006. De links in deze artikels "BIG rules!" zijn niet geheel actueel, maar deze nieuwsbrieven bevatten meer gedetailleerde uitleg over bepaalde regels en ook voorbeelden.

Over een BIG :

Deze keer gaan we een schoolBIG aanpakken. Wie (in Frankrijk althans) heeft nooit tijdens zijn schooltijd gehoord: "De bron van de Loire is in Mont Gerbier de Jonc".



De langste rivier van Frankrijk (1,012 kilometer) ontspringt in de Ardèche onder de vorm van drie bronnen aan de voet van dit vulkanische relief op een hoogte van 1551 meter. Er is dus "De echte bron", "De authentieke bron" en "De geografische bron". De Mont Gerbier bevindt zich op de scheidingslijn van deze wateren : het water dat langs zijn zuidkant vloeit gaat naar de Atlantische Oceaan, en die van de Noordkant naar de Middellandse Zee. De geklasseerde plaats telt elk jaar 500 000 bezoekers.



De oorsprong van Gerbier-de-Jonc komt van de woorden "Gar", dat rots betekent, en "Jugum" dat berg betekent. En de Loire komt van het keltische woord "Liga" (troebel water). Tenslotte wordt eind juni de ceremonie van "De cirkel van de drie bronnen" georganiseerd. Deze verenigt de vertegenwoordigers van de dorpen waar de grote rivieren van Europa ontspringen. Dit vervolledigt je schoolonderricht omtrent dit onderwerp. Maar er is natuurlijk een andere reden om naar hier te komen : De Mont Gerbier de Jonc is een BIG (Nr. 261).





Als je zoals ik de westkant kiest met vertrek vanuit Monastier-sur-Gazeille kan je een dubbele slag slaan. De 920 hoogtemeters haal je rustig in 18 kilometer op 1,500 meter hoogte op de Croix des Boutières (BIG nr. 260) die je een mooi panorama op de Alpen aanbiedt. Na een kleine afdaling bereik je de Mont Gerbier de Jonc waarvan de weg oploopt tot 1,435 meter langs de weg van de col de la Clède (1385 meter) De coljagers kunnen deze op hun palmares bijschrijven alsook de Croix des Boutières die een col is maar de Gerbier de Jonc is een berg. Bovendien is deze laatste een controlepunt voor de BCN en BPF.

Langs deze kant krijg je dus te maken met gemiddeld lage stijgingspercentages en een maximum van 9%. Niets angstaanjagends dus. Je zal dus de Europuntenmeter niet doen verschrikken, maar je kan je bij de eerste 100 BIGers tellen die deze twee bergen in de Ardèche beklommen hebben.

François CANDAU



6. Afsluiting:

Binnenkort zullen de BIG leden die de nieuwe BIG kleren besteld hadden ze kunnen aandoen en reclame maken voor onze BiG challenge naar nog meer fietsers. Het is nog steeds mogelijk om BIG kleren te bestellen en we kunnen nu zelfs BIG kleding aanbieden voor het winterseizoen !
Interesse ? Kijk op:: <http://bigascensions.free.fr/clothes/en.htm>

Zoals je gezien hebt is de nieuwsbrief niet veel veranderd, alleen de frequentie dat je hem krijgt. Dit is omdat de nieuwsbrief volledig door vrijwilligers geschreven wordt. En zes keer per jaar vraagt een tol aan de vrijwilligers en hun families. Dus een beetje minder vaak zal je hem op je deurstoep in maart, juni, september en December terugvinden. Maar we hopen dat het de moeite waard was om te wachten en dat het even interessant was als voorheen. Tot in September !

Met vriendelijke groeten
Het nieuwsbriefteam

François CANDAU
José CASAS-ARAGON
Helmuth DEKKERS
Daniel GOBERT
Claudio MONTEFUSCO
Piero ROTA
Nico STAES